



για την ελευθερία της μάθησης

και τη μάθηση της ελευθερίας

Ως συνέλευση για την ελευθεριακή μάθηση νιώθουμε την ανάγκη, να απαγκιστρωθούμε απ' αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Το θεωρούμε σάπιο γιατί το μόνο που παρέχει είναι τυποποιημένες γνώσεις, με σκοπό να δημιουργεί άτομα αλλοτριωμένα, έτοιμα να ενταχτούν :

- στην αγορά εργασίας ως μισθωτοί σκλάβοι,
- στο κράτος ως υπήκοοι των κοινωνικών συμβολαίων της υποταγής,
- στην αγορά ως καταναλωτές εμπορευμάτων,
- στην επικοινωνία ως αποχαυνωμένοι θεατές μιας ζωής που άλλοι κυβερνούν.

Ως δάσκαλοι/ες, μαθητές/τριες, πολίτες αυτού του τόπου, θέλουμε:

- ✓ Να αποδομήσουμε τις υπάρχουσες θεσμικές διαδικασίες μάθησης, που διαμορφώνουν κοινωνίες ιεραρχικές και αυταρχικές, δημιουργούν διακρίσεις και προωθούν ανθρωποφαγικές και εξουσιαστικές σχέσεις.
- ✓ Να μελετήσουμε και να δοκιμάσουμε, με κριτική διάθεση, παραδείγματα εναλλακτικών δρόμων προς τη μάθηση μέσα από οριζόντιες συλλογικές διαδικασίες.
- ✓ Να οργανώσουμε θεματικούς κύκλους αυτομόρφωσης με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του καθενός και σεβασμό στις δεξιότητες και τις επιθυμίες του.
- ✓ Να αγωνιστούμε για την απελευθέρωση και την επανοικιοποίηση των εκπαιδευτικών δομών.
- ✓ Να πάρουμε θέση και να παρέμβουμε στους κοινωνικούς αγώνες για μία κοινωνία συλλογικής ευτυχίας, ενεργών αυτόνομων πολιτών, και οδηγό το όραμα μιας αυτοδιευθυνόμενης κοινωνίας.

συνέλευση ελευθεριακής μάθησης

κάθε Σάββατο στις 5μμ στο ελευθεριακό στέκι Βέροιας

Επικοινωνία: synema@espiv.net <http://synema.espivblogs.net>